



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ

Χριστούγεννα 2014

Αγαπητά μέλη καί φίλοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας,

*Χριστὸς Γεννᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε, ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀννυμήσατε λαοὶ ὅτι δεδόξασται!*

Σᾶς χαιρετῶ μὲ αὐτὰ τὰ ὑπέροχα λόγια ἀπὸ τὸν πανηγυρικό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, μελοποιημένα ἀπὸ τὸν ἱερό μελωδὸ Κοσμά, πὺ ψάλλονται ἔκτοτε στὶς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀνὰ τὸν κόσμον, εἰς ὑμνησιν τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὄντως, ἡ κατὰ σάρκα γέννησις τοῦ Κυρίου μας στέκεται χιλιάδες χρόνια τώρα ἀφορμὴ δοξολογίας καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀποτελεῖ τὸ ἱστορικό Γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἄλλαξε τὸ ροῦν τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. Μὲ τὴν ἱστορικά τεκμηριωμένη γέννηση τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ, ἡ ἀνθρωπότητα καὶ ἡ γῆ ὁλόκληρη δέχονται τὸν ἐν σαρκὶ περιπολοῦντα Θεὸν ὡς ὀργανικό μέλος τους, καὶ διὰ τῆς θείας τούτης κενώσεως, ἀγιάζονται τὰ πάντα μὲ τὴν θεϊκὴ χάρι τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ συγκίνηση τῆς ἑορτῆς εἶναι ἐκδηλη σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μας. Ὁ ἀληθινὰ κεκοσμημένος κόσμος γεμίζει ἀπὸ τὸ κάλλος τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, πραγματικὰ ἀριστουργήματα τῆς ἑλληνικῆς ποίησης. Τὰ μάτια μας χαίρονται μὲ τὶς ἑορτινὲς προετοιμασίες, καθὼς οἱ νοικοκυρὲς στολίζουν τὰ σπίτια τους καὶ ἡ οἰκογένεια συνέρχεται. Γιὰ ἐλάχιστες ἔστω ὥρες, ὁ χρόνος σταματᾷ καὶ μεταφερόμαστε νοερὰ στὸ μικρὸ σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ὁ Θεὸς διάλεξε νὰ φανερώσει τὴν εὐδοκίαν τοῦ στὸ ταλανισμένο γένος τῶν ἀνθρώπων. Παρὰ τὴν κυριαρχία τῆς ὕλης καὶ τὴν σύνθλιψη τοῦ πνεύματος, πὺ κυριαρχεῖ ἐν πολλοῖς στὴ σημερινή μας κοινωνία, τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων συνεχίζει νὰ φέγγει «ἡλίου τηλαυγέστερον» καὶ ὁ «νοερὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης» συνεχίζει νὰ χύνει τὸ φῶς τῆς γνώσεως σὲ ὅσους διψοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια.

Ἡ Ἐκκλησία μας προετοιμάζει τοὺς πιστοὺς γιὰ τὸ μέγα μυστήριον τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, μὲ τὸ κάλλος τῆς ὕμνολογίας της. «*Ἡ Παρθένοσ σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως*» ψάλλουν χαρμόσυνα ὅσοι σπεύδουν νὰ ὑποδεχθοῦν στὶς καρδιές τους τὸν «*βουληθέντα ἐποφθῆναι παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰῶνων Θεόν*».

Ἡ «**Ἀνατολή Ἀνατολῶν**» ξεπροβάλλει καὶ πάλι γιὰ νὰ φωτίσει τὴν ἀνθρωπότητα. Μὲ τὴν Γέννηση τοῦ θεανθρώπου γλυκοχαράζει ἓνα καινούργιο αὔριο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, πὺ διαβαίνουν ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς μοναχικῆς διαβίωσης στὸ φῶς τῆς θεογνωσίας. Ἡ ὑπαρξὴ μας παύει νὰ καθορίζεται πλέον ἀπὸ τὴν φθαρτὴ βιολογικὴ μας φύση καὶ δένεται ἐπάνω στὴν προσωπικὴ μας σχέση μὲ τὸν προαιώνιο Λόγο τοῦ Πατρὸς.

Ὁ Λόγος ἀποτελοῦσε (καὶ γιὰ τοὺς ἀμήντους συνεχίζει ν'ἀποτελεῖ) τὸ μόνιμο ζητοῦμενο τοῦ ἀνθρώπου. Παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ζητᾷ νὰ θέσει ἐντὸς λογικῶν πλαισίων τὴν παραλογία τῆς ζωῆς καὶ νὰ ἐρμηνεύσει τὴ ζωὴ λογικά. Ἡ ματαιότητά μιᾶς τέτοιας ἀναζήτησης εἶναι δεδομένη καὶ μόνο τραγωδίες ἐπεφύλασσε σὲ ὅσους ἀναζήτησαν νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὰ γρανάζια τῆς ἐπίγειας ζωῆς μέσῳ μιᾶς ἀνθρωπάρεσκης λογικοκρατίας. Ἡ πολυπόθητη αὐτὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀποσύνδεση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τίς προσταγές τῆς φύσης ἐπιτυγχάνεται μόνο διὰ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.¹ Ἡ προσωπικὴ σχέση πὺ καλεῖ τὸν καθένα μας νὰ συνάψουμε μαζί Του καὶ ἡ συνοδοιπορία πὺ μᾶς ὑπόσχεται ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀτενίσουμε τὸν Θεό. Ὁ Χριστὸς γίνεται ὁ Λόγος μας - ὁ σκοπὸς καὶ ἡ αἰτία τῆς ζωῆς μας. Ζοῦμε καὶ κοινωνοῦμε ἀληθῶς, ὅταν ἔχουμε τὸν Χριστὸ ὡς βάση τῆς λογικῆς μας.

Ἡ ἀπαρχὴ τῆς μεταλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ φύσει ἐφήμερο τοῦ ἀτόμου εἰς τὸ δυνάμει αἰώνιο τοῦ προσώπου ἐγκαινιάζεται μὲ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου. Χάριν Αὐτοῦ, ὁ Ὅποιος μετέχει καὶ τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ ξεπεράσουμε τοὺς ὅρους τῆς φύσης μας μέσῳ τῆς σχέσης μας μαζί Του.

Ἡ **μητρόπολις τῶν ἐορτῶν** (ὅπως ἀποκαλεῖ τὰ Χριστούγεννα ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος) ἔλαβε χώρα στὸ ἤσυχο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, μακριὰ ἀπὸ φωνές, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει σχεδὸν κανεὶς! Γι'αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, ἄς μὴν ἀποπροσανατολιστοῦμε ἀπὸ τὰ δευτερεύοντα. Τὰ δῶρα, τὸ φαγητὸ καὶ οἱ διακοπές δὲν ἄπτονται τῆς οὐσίας τῆς ἐορτῆς. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ φῶς στὸ σκοτάδι, γι'αὐτὸ καὶ Τοῦ ψάλλουμε **Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολή.**

Ἄς συλλογιστοῦμε τὸ μήνυμα τῆς ἐορτῆς, ἄς δώσουμε προτεραιότητα στὴν σχέση μας μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ ἄς συναχθοῦμε ὅλοι μαζί νὰ γιορτάσουμε τὴν εἴσοδό Του στὸν κόσμο. **Προσκυνοῦμεν Σου τὴν Γένναν Χριστέ, δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ θεῖα Σου Θεοφάνεια²!**

Εὐλογημένα Χριστούγεννα σὲ ὅλους σας καὶ τίς οἰκογένειές σας. Εὐτυχισμένο τὸ νέον ἔτος, μὲ υἡγεία!

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι ἀγάπης,

+ Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας

¹ «Ὁπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾷται φύσεως τάξις», Ὁρθρος τῶν Χριστουγέννων.

² (Δοξαστικὸ Θ' Ὁρας, Μεγ. Ὁραι τῶν Χριστουγέννων).